

ניידים חכמים בישיבה

להורים היקרים שלום וברכה!

רקע:

נושא 'הניידים החכמים' מאתגר כיום את כולנו כחברה כהורים וכמחנכים.

יחד עם הברכה הגדולה שהטכנולוגיה הזו מביאה לעולם וכולנו נהנים ממנה, יש בצידה גם לא מעט 'צלי' שמעיב סבבנו.

לאחרונה יצא לי להיות בכמה כנסים של מנהלים (!) שבהם באי נעימות אך בלית ברירה המרצה החליט לאסוף את הניידים מכולם, באופן פיזי על מנת לאפשר ריכוז והקשבה סבירים להרצאה.. שם התחדדה לי ההבנה שכנראה כבר כולנו, כולל כולנו נמצאים עמוק בתוך בעיה רצינית...

קצת בתקופת החופשה כולנו מתמודדים עם העניין עם הילדים בבית (כמה זמן לאפשר להם להיות צמודים ל'מסכים'! כיצד מגבילים? איך מעודדים לעשייה וליציאה מפסיביות? איך מעודדים זמן איכות משפחתית כאשר הנייד כל כך מעסיק? וכד'...) אנו נוטים לחשוב שבזמן הלימודים כאשר יש מסגרת וכד' זה יותר קל..

הרינו להודיע בזאת שזה ממש לא יותר קל! זה פשוט לא אצלכם בבית, ולכן פחות בולט לכם.. האתגר הזה הוא אתגר גדול של כולנו והוא נמשך לאורך כל ימות השנה ובכל המסגרות!

במסגרת חינוכית שכוללת תלמידים רבים ומגוונים אשר להם הרגלים וצרכים שונים וכאשר מסביב מנסים ללמד תכנים שלעיתים הם מאתגרים ודורשים ריכוז, הדבר אף קשה יותר!! כמו בכל ענייני החינוך נצרך גם כאן שיתוף פעולה מלא בינכם ההורים לבין הצוות בישיבה על מנת שנצליח יחד בע"ה לאפשר לבנים היקרים שלנו לגדול בתורה, בערכים ובלימודים בסביבה שקטה ובריאה.

ככלל ניתן לומר שישנן שתי נקודות מרכזיות עליהן יש לתת את הדעת סביב סוגיה זו.

- א. מישור מסגרותי התנהלותי.
- ב. מישור ערכי/ רוחני

לגבי המישור הראשון:

אנחנו בישיבה עסוקים כל העת ב'בניית מקום' בו יהיו: לימוד תורה, הטמעת ערכים, הצלחה לימודית כללית וחיבור חברתי בריא וטוב. – הנייד שנמצא כל העת בסביבה ורוטט/מהבהב/מצפצף מכל עבר – מציב בפנינו מציאות מאוד מאתגרת. עדיין לא נמצא השיעור, המורה, המרצה או הפעילות החברתית שתצליח לנצח את הנייד! כל המחקרים שנעשו בתחום מצביעים על ירידה ניכרת בריכוז ובתוצאות הלימודיות כאשר יש 'נייד חכם' בסביבה. (ככל שהנייד יותר פעיל וזמין, כך רמת הריכוז יורדת. הדבר הכי מדהים הוא שמצאו במחקר, שגם תלמיד שיש ברשותו נייד מכובה בכיס, יגיע לתוצאות נמוכות בצורה ניכרת ביחס לתלמיד שנמצא במסגרת הלימודית ללא נייד כלל!) לאחרונה פורסם שממשלת צרפת אסרה על שימוש בניידים בכל בתי הספר! – לדעתי מהלך זה מרגש הרבה יותר מהזכייה של נבחרת צרפת במונדאל... כאן מדובר בניצחון חינוכי אמיתי!

לא הגיוני שאנחנו נשאר מערכת 'מיושנת' שעדיין מאפשרת שימוש בניידים חכמים במוסדות החינוך בהתעלמות מוחלטת מכל המחקרים הכי עדכניים שנעשו בתחום. אנחנו שואפים להיות מערכת 'עדכנית', רלוונטית וחדשנית וגם בתחום זה אנחנו חייבים להתחדש ולהתעדכן..

אנחנו רוצים לאפשר לבנים הנפלאים שלנו סביבה שקטה נטולת 'רעשי רקע' על מנת שיצליחו בע"ה לגדול ולקבל את כל התכנים החיוביים שמתרחשים בישיבה. בתורה, בלימודים ובחברה מגובשת ושמוחה. (כן, הניידים הללו מקשים לעיתים על התלמידים גם לצאת לשחק או לשוחח עם החברים (בחצר)

לגבי המישור השני: אין צורך להרחיב אודות האתגר הגדול ביחס לתכנים הלא מבוקרים שעוברים היום בלחיצות כפתור ברשת. אנו כמבוגרים לעיתים לא מודעים מספיק לתכנים אליהם חשופים הילדים שלנו ללא שום 'מסננים' ובצורה פרועה. תכנים אלו כוללים אלימות, פורנוגרפיה, 'שיימינג' ושאר צרות...

אנשי המקצוע שמתמחים בתחום זה טוענים שסינון בסיסי מהווה אמצעי אלמנטרי על מנת שנוכל לאפשר שימוש נורמלי במכשירים אלו. לא מדובר באיזה 'לחץ' או 'בחומרה' אלא רצון להגנה בסיסית שכל ילד זקוק לה. המצב הנוכחי הוא שתכנים פוגעניים אלו 'רודפים' אחריהם... תקציבי עתק מושקעים על ידי חברות פרסום שונות שמקדמות חומר פוגעני זה והם מתמקדות באופן מיוחד בגילאים אלו. הנער לא צריך 'לחפש' את זה, זה מחפש אותו לבד... התכנים הללו מגיעים לנייד בצורה 'קופצת'. הסינון נועד לעזור למי שאינו מעוניין בחשיפה אקראית לתכנים פוגעניים אלו. (כמובן שמי שיחפש את זה יוכל לצערנו למצוא זאת לרוב, אך לא זו מטרת הסינון כאמור... בימים אלו מתקדמות כמה יוזמות חקיקה בתחום זה בוועדות הכנסת, יוזמות שבאות לחייב את חברות הסלולר בסינון בסיסי כברירת מחדל לכל לקוח.)

בניגוד למישור הראשון ההתמודדות בעניין זה רחבה וכוללנית יותר. היא מורכבת משני מעגלים: א. 'עשה טוב' של חינוך מתמיד שכולל שיחות של המחנכים בכיתות ויצירת ערוץ הידברות פתוח גם בעניינים אלו, הרצאות וסדנאות שונות. ב. 'יסור מרע' – באמצעות סינון.

בשנה שעברה קבלנו ליווי משמעותי בתחום זה של ארגון 'לוקחים אחריות' (עזים בקדושה' לשעבר) זה היה ב"ה משמעותי וטוב. גם השנה נמשיך את הפעילות. הליווי יכלול שיעורים / סדנאות לתלמידים בנושא 'מוגנות ברשת' וכן סדנאות והדרכות לצוות ולהורים. נעדכן בע"ה בהמשך על אירועים והתקדמות בתהליך זה. (יהיו בע"ה מפגשים שכוללים את ההורים ונשמח מאוד בהשתתפותכם) גם אנחנו מלווים כל העת את הבנים בתחום המאתגר הזה.

אנחנו מאמינים שבחינוך, כאשר ישנו שיתוף פעולה מלא וטוב בין הצוות, ההורים והתלמידים ניתן בע"ה להצליח. אנחנו מבקשים את שיתוף הפעולה שלכם בהסבר המהלך לתלמידים ובשותפות עמוקה שלכם בעניין.

במפגשים ושיחות שהיו לי עם הורים רבים הייתה תמימות דעים בנושא כאשר רוב ההורים הרבה יותר 'יקיצוניים' מאתנו ברצון למהלך משמעותי של הישיבה בתחום זה.

מה עושים בפועל?

1. והיה מחנך קדוש – מוגנות:

הישיבה מעודדת את התלמידים לא להביא כלל נייד לישיבה

לרשות התלמידים יש טלפון במזכירות שבו הם יכולים להשתמש בכל עת. גם ההורים יכולים ליצור קשר עם התלמידים באמצעות מזכירות הישיבה (כמובן גם דרך המחנך במקרים דחופים).

ניתן ורצוי להביא לישיבה 'נייד ישן' – נייד פשוט שאינו 'סמרטפון' – זוכרים שפעם היה דבר כזה? קטן, יעיל, וסוללה שמחזיקה לשבוע... נייד זה משמש באופן נקודתי רק לצורך שיחות/הודעות. השימוש בנייד 'ישן' מותר בישיבה (כמובן שלא בזמן השיעורים ושלא בבית המדרש).

הישיבה תעשה מאמץ לעזור ברכישה מרוכזת של נייד ישן עבור התלמידים ובעלות נמוכה ככל הניתן. אם תהיה דרישה מצד ההורים.

ניידים חכמים

כל תלמידי הישיבה מתבקשים להתקין תוכנת סינון דרך חברת חברת נטספרק (או רימון). הישיבה יצרה קשר עם חברת נט – ספארק וקיבלה הצעה זולה 160 ש"ח לשנה. ההתקשרות היא שלכם ישירות מול החברה (מצ"ב בסוף האיגרת דרכי התקשרות). לאור חשיבות הנושא, הישיבה מנתה את ר' יצחק פרינץ (טל: 050-2050888) כדי לטפל בכל הצדדים הטכניים מולכם ומול התלמידים ויהיה בקשר קבוע מול נט – ספארק. ישנה אפשרות לקבל את אותו סינון דרך רימון בעלות גבוהה יותר אך עם תמיכה אנושית זמינה 24 שעות ביממה (מצ"ב דרכי התקשרות ועלויות).

חשוב לציין 2 דברים :

- א. השליטה על רמת הסינון שכוללת גם הגבלת תכנים, שליטה על שעות פעילות היא בשליטה מלאה שלכם. אנחנו בישיבה דורשים לפחות את הסינון הבסיסי על מנת שנדאג שהבנים שלנו יהיו " במחנה קדוש".
- ב. התוכנה שופרה ובעיות שהיו בעבר מצאו את פתרונם.

2. הפלא פונים בשעות הלימודים – " להתנתק כדי להתחבר".

כדי לאפשר למידה מיטבית ואווירה חברתית בריאה אנו מבקשים להגביל את המגע עם המכשיר.

כיתות ז' – י': ידרשו להפקיד את הנייד החכם בתחילת השיעור הראשון (ב 8:45). הפלאפון יישמר במגרות בחדרי המנהלי הבתים. הוא יוחזר לבנים בשעה 16:00. לתלמידים עם סינון של (נט ספארק או רימון נאפשר חזרה של המכשיר בשעה 14:00. אנו מצפים כי בשעות הלימודים וההפסקות האווירה תהיה חברתית פנים אל פנים.

כיתות יא - יב: מתבקשים להביא עימם נייד חכם (כמובן רק נייד שעליו מותקנת תוכנת סינון!) בשעות הלמידה המכשירים יוכנסו לכוורות הקיימות בכל כיתה. בהפסקות השימוש יהיה אך ורק בתוך הכיתה ולא במסדרונות. בתחילת השנה, ננהל דיאלוג משותף עם הבנים כדי להרחיב את הניתוק ולהגביר את החיבור גם אצלם.

תלמיד שלא יעמוד בכללים, הנייד שלו יופקד בישיבה ויוחזר רק להורים.

אם חלילה גם זה לא יועיל נשקול לאסור על אותו תלמיד להביא נייד לישיבה.

ככלל אנחנו רגילים תמיד לחנך בעיקר מתוך חיבור ואהבה ופחות מתוך כפייה, ענישה ו'מידת הדין' אך בגלל שיש כאן התמודדות כל כך קשה וכמעט 'בלתי אפשרית' עבור התלמידים, ראינו שבכל דרך אחרת אותה ניסינו, זה פשוט לא עובד!

כאמור אנחנו מבקשים את עזרתכם בהסברת העניין לבנים ובשיחה עימם בימים אלו בהכנה למהלך זה. ההסבר צריך להיות מלווה בהבנה שיש כאן מהלך שנועד אך ורק לטובת הבנים היקרים שלנו וההתקדמות הלימודית והחינוכית שלהם (העזרה שלכם תהיה גם כאשר נגיע למצב שבו ניאלץ לקחת נייד וכד בגלל הפרת הכללים, תתקשרו לחזק אותנו במהלך ולומר ישר כוח, ולא חלילה ההפך.. הרבה מאוד פעמים הורים תומכים בתהליכים חינוכיים אלו- עד שזה מגיע למקרה ספציפי ואל הבן שלהם... אנו מבקשים ממש את שיתוף הפעולה ואת הקלת המהלך גם מהצד שלכם – זה מאוד יעזור לכל העניין!!)

גם אנו בע"ה נלווה את כל התהליך בהסברה, בליווי ועם הרבה חינוך וגם חיוך.

בתפילה להצלחה גדולה בחינוך הבנים ושפעולות אלו יעזרו לכולנו להתמקד בדברים המרכזיים של תורה, ערכים, חברה ולימודים.

שתהיה לכולנו שנה ברוכה וטובה.

משפחת הישיבה.

כיצד נרשמים:

הלן לינק להתקנת נטספרק במחיר מוזל <http://netm.co.il/yeshlapidmod>

צריכים עזרה בהתקנה?

שלחו בקשה למייל הזה info@hatkana.com
נתקלתם בבעיה טכנית שלחו מייל ונטפל בכך בהקדם halp@netm.co.il

מקרים מיוחדים:

יש לבן שלכם נטספרק דרך הישיבה וברצונכם רק להאריך את השירות עד ספטמבר 2019
כנסו ללינק לתשלום מוזל <http://netm.co.il/yeshlapidmod>
(כמובן שהתשלום הוא רק על החודשים שנותרו לכם עד ספטמבר 2019)

יש לבן שלכם נטספרק אך לא דרך הישיבה בקשו להכניס את בנכם למערכת הניהול של הישיבה
במייל זה halp@netm.co.il
ואז כנסו ללינק להתקנה במחיר מוזל <http://netm.co.il/yeshlapidmod>
והאריכו את השירות עד ספטמבר 2019
(כמובן שהתשלום הוא רק על החודשים שנותרו לכם עד ספטמבר 2019)

רוצים להתקין רימון? התקשרו ריכשו והתקינו ובקשו להעביר את בנכם למערכת הניהול של
הישיבה 1-800-222-234

המייל של הרכז בישיבה של נושא הסינון הרב יצחק yprinz105@gmail.com